

# Invitation



CLASSIC WEEK 2019

SØNDERBORG · KAPPELN · ECKERNFÖRDE · MÖLTENORT / KIEL

Europas største **event for ældre træbåde** vender tilbage! Husk at sætte kryds i kalenderen på lørdag, den 15. i Juni 2019 og vær med, når der op til 200 lystbåde bygget af træ mødes i Sønderborg! Og heller reserveres lige **den hele uge** indtil 23. i Juni – du vil næppe fortryde!

*Classic Week* er navnet til ialt 9 døgn med kapsejladser, hygge, live-musik, god mad og sjove oplevelser, som det tyske Kreds af *Venner til Klassiske Lystbåde* tilbyder til alle dem, der har en lystbåd af træ, stål eller aluminium bygget ad gammeldags måde samt efter gamle tegninger fra før 1970 og derudover bare har lyst til opleve en unik begivenhed! **Vær med!**

Til at fortælle hele historien i dens rigtige rækkefølge:

Vi skal mødes i **Sønderborg** i løbet af lørdag, den 15. i Juni 2019. Enhver kan selvfølgelig sejle til Sønderborg når og hvordan det er nemt, men hvis der er lyst til kunne det lade sig gøre ved at deltage i et usædvanligt nat-stævne allerede under rejsen i anledning af stævnet "The Run", som fører dem der vil natten før fra fem forskellige startområder hen til den gamle by ved Alssundet:

"**The Run**" starter allerede på fredag-aften, dvs. på 14. i Juni ved Svendborg, Femern, Kiel, Slien og Flensborg og kursen er sat nord om Als til et mål på et punkt nord for Alssundet.

I Sønderborg gamle havn mødes alle både og deltagere i løbet af Lørdagen, for at forsamles i "**ALSION**" samme aften for den første festige begivenhed: Der skal være buffet med live-musik, premieuddeling til deltagerne i "The Run" samt efterhånden dans og hygge med en cover-band indtil den tidlige søndagmorgen.

På Sønderborg-Bugt skal sejles om kap på Søndag som første gang i en olympisk trekant.

Der vil iøvrigt være lejlighed til kapsejladser ialt otte gange i denne hele uge – men der er ikke nødvendigt at gøre det hele vejen: Selvom der tilbydes næsten alle sejladser som kapsejladser, dvs såvel de "rigtige" kapsejladser på trekant eller up and down kurser som dem, der er tjener samtidigt for at når til den næste havn. Hvis nogen har lyst til at sejle mere bekvemt er man selvfølgelig velkommen at sejle uden om start- og målelinien, ligesom næsten alle steder tilbydes **alternative aktiviteter** som rundvisninger i byen eller en bustur til omliggende attraktioner som kirker eller herregårde og slotte rund omkring, en orgelkoncert er også planlagt. Når man har deltaget i fem ud af de otte kapsejladser er det nok til at være med i stævnets samlede over alt konkurrence, når man var med i flere løb, fjernes de værreste resultater.

Fra Sønderborg sejles (gerne også om kap) til **Kappeln** ved den kønne, snævre Fjord Slien, hvor der kan nydes den sjove "Suppe-Tur" gennem restauranter i hele byen med en jazz-marching-band løbende foran. Dette har altid været et af det højeste højdepunkter i årene før, som ingen skal undvære! Kapsejladsbanen på Slien har sin egne karakter og er bedst egnet til de mindre fartøjer:

**Alle størrelser af lystbåde** er velkomne fra 12 fod til 12 mR!

Folk i **åbne joller** skal iøvrigt have mulighed til at overnatte i det gamle fragtskib GESINE, som ledsager vores flåde fra første til sidste havn for at tilbyde en tør plads til grejet og til at **sove i fragtrummet**. Som sikkerhedsforanstaltning er der to motorbåde i nærheden hele tiden, som altid kan tilbyde hjælp til enhver der har brug for det.

Fra Kappeln til **Eckernförde** skal være en af de længere striber, byen i det yderste hjørne af bugten venter med en hyggelig havn midt imellem fiskerbåde og historiske havnebygninger rundt om den gamle træbro fra de gamle dage, da havnen var et travlt sted med fragt- og fiskerifartøjer, fiskemarket og pibende havnetog.

Der skal være **morgenmad med i prisen alle dage**, de festlige buffetter i Sønderborg og Kiel gælder det samme. Enhver aften tilbydes forskellige slags **mad og live-musik alle dage** – ingen skal mangle noget hele ugen rundt! På Eckernförde Bugt skal sejles om kap i "up and down"-løb næste formiddag i historisk omgivelse, byen har en mangeårig tradition i lystsejlad med at være fødested for de fleste betalte gaster på de helt store yachter i Kaiser-tiden: Foreningen Eckernförder Yachtmatrosen eksisterer stadig. Ligesom i de andre steder findes et **kulturprogram** som alternative som tilbydes dagen over.

Den sidste togt over længere kurser fører næste dag mod **Kieler Fjorden**, nærmere sagt til **Møltentort** på fjordens østlige side, hvor der ligger en hyggelig fiskeri- og lystbådehavn lige overfor sluserne til Kieler Kanalen. Møltentort er kendt for fyrskibet Læsø-Rende som clublokal til den ene af de to sejlkubber, gode faciliteter, lækkert fiskebrød og sin gedigen atmosfære. Tit fortrækker især netop de danske sejlere havnen overfor de større havne i fjorden.

Sidste lejlighed til at samle æren at være blandt dem der ender på de første pladser over alt er stævnet i anledning af "**Rendezvous der Klassiker**", en kendte event for klassiske lystbåde i Kiel, som er en af de første regattaer som den verdenskendte "Kieler Uge" starter med hvert år. Vores både starter lige i centrum af fjorden foran den gamle **Olympiske Havn** fra OL 1936. Folk i tusindvis sér til fra land, når vores skønheder jagter rundt om hinanden og om bøjerne. Dette stævne har en fuldstændig forskellig karakter pga vindens spil med huse, træer og skibe – der kan vindes eller tabes og ingen ved nøjagtigt hvordan det blæser i næste øjeblik og hvorfor de nærmest liggende sejler stærkere forbi eller ej. Men efterhånden ses dog kun **glade ansigter** og alle kan fortælle om forételser som ingen kunne forklare – bare sikkert at det var sjovt!

Vi lægger til i den gamle olympiske havn, **Kaffe og kage** venter i havnen ligesom **kold øl** til dem der foretrækker dette, om aftenen mødes alle deltagere til en stor festivitet i historiske "Kaisersaal" og "Kommodoresaal" i hotellet **Kieler Yacht Club**, hvor mere end 125 år før sejlsporten i tyskland begyndte at tage fart. Efter en festlig premieuddeling vil der være dans til morgenen, hvor der holdes et sidste fælles morgenmad, inden alle tager afsted efter ni dage fyldt med indtryk af **nye og gamle venner**, godt humør, supervejr og de smukkeste både rundt omkring, så langt øjene kan sé.

Nærmere infomationer og tilmeldelsen snarest på [www.classic-week.de/anmeldung.htm](http://www.classic-week.de/anmeldung.htm), husk at tilmeldelsen indtil end af Februar giver de bedste priser!